

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

## HET DRAMA VAN MARY STUART

**B**IJ de dood van zijn tweede vrouw, Maria Tudor, dacht Philips II van Spanje er een ogenblik aan Elizabeth te huwen. Alles moest hen echter van elkaar verwijderen: godsdienst, belangen, politiek, enz. Tussen hen heerste er dertig jaar lang een koude oorlog en het konflikt moest vroeg of laat losbarsten. De aanleiding tot dit konflikt zou het somber drama van Mary Stuart zijn.

3. — **IN ENGELAND.** — Het gebeurde in 1568. Sedert lang wachtte Elizabeth op dit ogenblik. Zij haatte Mary Stuart hartsgrondig, ze was jaloers op haar schoonheid en distinktje. Maar er was nog iets anders. Mary Stuart was haar nichtje, langs grootmoeders zijde, en meteen ook haar erfgename! Voor de katolieken was Elizabeth de onwettige en Mary Stuart de ware koningin. Nu begrijp je meteen beter waarom Elizabeth Mary Stuart gedurende achttien jaar gevangen hield.

### 1. — ZE HAD CHARME

**M**ARY STUART was de dochter van Jacobus V, koning van Schotland en van Maria van Lotharingen. Ze werd reeds koningin alvorens ze een jaar oud was. In 1558, ze was toen zestien, huwde ze Frans II, de jonge koning van Frankrijk. Ze woonde in de prachtige kastelen langs de Loire en charmeerde het hof door haar schoonheid, haar vriendelijkheid, haar cultuur en muzikaal gevoel. Mary was op 18 jaar weduwe.

### 4. — HET DRAMA

**M**ARY STUART werd er van beschuldigd een samenzwering tegen het leven van Elizabeth te hebben op touw gezet en ter dood veroordeeld. Op 2 februari 1587 werd ze gehalsrecht in de grote zaal van het kasteel van Fotheringay. Zij stierf met koninklijke waardigheid. Haar zoon, koning van Schotland, hield zich koest, terwijl Elizabeth zwoer dat zij er voor niets tussen was. Philips II verklaarde Engeland de oorlog.

### 2. — EDINBURGH

**N**A de dood van Frans II ging ze naar Schotland terug, vermits zij koningin van dit land was. Maar, wat een land en welke onderdanen! Ruw, puriteins en hun katolieke koningin vijandig gezind. Mary huwde een Schots edelman, Henry Darnley, in de hoop dat hij haar zou verdedigen. Hij maakte zich veel vijanden en werd vermoord door een groep edelen onder de leiding van Bothwell. Mary Stuart beging toen de grote fout Bothwell te huwen. Schotland kwam tegen haar in opstand en verplichtte haar afstand te doen van de troon ten voordele van haar zoon Jacobus. Mary vluchtte naar Engeland...

### 5. — DE ARMADA

**O**P 30 mei 1588 verliet een reusachtige vloot: 135 oorlogsbodems, 30.000 soldaten, 2.700 kanonnen, de haven van Lissabon onder het bevel van Medina-Sidonia. In plaats van recht naar Engeland te zeilen, bleef Medina-Sidonia met zijn Armada voor de kust nabij Kales liggen. De Engelse zeewolven verwachtten hun vijand en 's nachts lieten zij branders op de Spaanse vloot los. De Spanjaarden sneden de ankertouwen door en hun schepen vluchtten naar de vier windstreken, op de hielen gevolgd door de kapers. Zij kregen ook nog een orkaan te verduren en strandden ten slotte op de Schotse kust. Welke ramp!